



# **BØRNELIV ANNO 2005**

**Den lille Pige med Svovlstikkerne - og mobiltelefonen  
- en skulpturel manifestation af Jens Galschiøt**

## **Skulpturbeskrivelse**

Skulpturen tager udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr 'Den lille Pige med Svovlstikkerne'. Den forestiller en lille tiårig pige, der sidder med benene trukket op under sig, fuldstændig indhyllet i en stor kappe, ansigtet har lukkede øjne. I højre hånd har hun et bundt svovlstikker og i den venstre en mobiltelefon.

Skulpturen er fremstillet i kobber i en klassisk patetisk, lidt sentimental stil, på grænsen til det banale, der kalder på omsorgsfølelsen hos beskueren.

## **Happening/projekt**

Der fremstilles elleve skulpturer, der skal bruges som objekter i det offentlige rum for at få offentligheden og beskuerne til at fokusere på børns vilkår anno 2005. Pludselig vil hæren af svovlstikkepiger dukke op i byerne og sætte diskussionen i gang. Ideen til projektet er lavet i samarbejde med BUPL Fyn.

Skulpturerne skal i første omgang på turné til en lang række danske byer i efteråret 2005 sammen med BUPL i forbindelse med deres kampagne, 'Det gode børneliv'. Der arrangeres offentlige diskussionsmøder om temaet og deles løbesedler og postkort ud ved skulpturerne til de forbipasserende for at sætte fokus på børns vilkår.

Da der samtidig er kommunalvalg vil happeningen formentlig slå lidt ind i lokalpolitikken omkring temaet børns vilkår.

## **Symbolik**

Den lille pige med svovlstikkerne symboliserer både i H.C. Andersens og Galschiøts fortolkning: fattigdommen, armoden og drømmen om et bedre liv. Men der er tale om to forskellige former for armod. H.C. Andersen peger på den helt konkrete fattigdom og mangel på materielle goder. Galschiøt peger på fraværet af voksenkontakt og det åndelige afsavn som mange børn med fortravlede forældre lider under. Det er disse to fortællinger om armod der er symboliseret i svovlstikkerne og mobiltelefonen.

Svovlstikkerne symboliserer i Andersens fortælling kontakten til det gode børneliv - varmen fra kakkelovnen - den stegte gås – juleaften –

bedstemoderens omsorg – og til sidst forløsningen i døden og foreningen med bedstemoderen og Gud.

Mobiltelefonen symboliserer også kontakten til det gode børneliv, men her drejer det sig om at bryde ensomheden og skabe tryghed igennem medmenneskelige relationer, kontakten til forældrene og vennerne. Men som med svovlstikkerne bliver det ikke en fysisk kontakt og adskillelsen styrker ensomheden.

Mobiltelefonen fungerer som nøglen gjorde for fortidens nøglebørn, der bar nøglen til hjemmet i en snor om halsen fordi forældrene var på arbejde. Nøglen blev et symbol på afsavnet og mobilen har overtaget nøglens plads. Børnene bliver passet på offentlige institutioner det meste af dagen, men også her mangler voksenkontakten, da der i besparelsernes navn skæres ned på personalet, hvilket selvfølgelig betyder mindre voksenkontakt til børnene.

Mobilen symboliserer den moderne måde at løse konflikten med arbejdspress kontra familien på. En løsning som fungerer lige så dårligt som nøglen om halsen på barnet. Konflikten handler om tid til at være sammen fysisk og kan kun løses ved at give mere tid til hinanden!! En tid der nødvendigvis må tages fra arbejdet.

Mobilen symboliserer også materialismen. De fleste børn lider ikke materielt afsavn, tværtimod prøver vi at købe os aflad ved at give dem en masse materielle goder. Ofte opfatter vi disse goder og gaver som omsorg for børnene fordi børnene bliver glade for dem, men reelt ved vi godt at børnene ikke bliver mere lykkelige af materielle produkter.

Denne fokusering på de materielle goder har f.eks. givet sig nogle helt groteske udsagn i lukkelovsdebatten, hvor begrundelserne for at lempe lukkeloven netop har været at børnefamilierne så kunne bruge tiden efter arbejdet, til stille og roligt at købe ind om aftenen og i weekenden. Det har stort set været fraværende i debatten, at lukkeloven jo netop skal sikre at vi alle holder fri på samme tid og vi derfor kan nyde hinandens samvær med venner og familie. Det var vist også det der var meningen med den bibelske sabbat der formentlig er forløberen for lukkeloven. I stedet har vi fået mulighed for at arbejde og købe ind døgnet rundt, så nu kan søndagsturen, der før gik til skoven eller stranden bruges til at handle ind i storcentre. En adfærd der opdrager børnene til at, det at leve er ikke 'at rejse', men 'at handle'.



## **Yderligere oplysninger:**

**Foto og info:** [www.aidoh.dk](http://www.aidoh.dk)

**Jens Galschiøt**

**Banevænget 22, DK-5270 Odense N**

**Tlf. 6618 4058, Fax 6618 4158**

**E-mail: [aidoh@aidoh.dk](mailto:aidoh@aidoh.dk)**

