



Mens vi er samlet her til Folkemøde i Allinge på Bornholm, gør verdens statsledere, NGO'er, lobbyister m.fl. sig klar til et topmøde i Rio de Janeiro i Brasilien, der kan blive afgørende for vores planets fremtid. FN har nemlig indkaldt til konference om bæredygtig udvikling, og hvordan vi kan få milliarder af mennesker ud af fattigdom uden at ødelægge vores planet.

Her fra Folkemødet 2012 vil vi give vores besyv med!

Globalt ansvar – også i Allinge

I Rio vil magtfulde politikere diskutere verdens fremtid. På Folkemødet har vi netop mulighed for at komme i dialog med politikerne. At diskutere vores ønsker til den fremtid, vi er en del af. Vi kan diskutere, hvordan vi lokalt - på Bornholm og i andre kommuner - kan gøre en indsats for at nærmiljøets ressourcer ikke bliver udpint. Og vi kan spørge politikerne, om de har mod til at tage de nødvendige beslutninger, der kan sikre Danmarks kommende generationer de samme muligheder, som vi selv har haft.

Derfor er vi taget til folkemødet. For at synliggøre sammenhængen mellem det lokale og det globale. For at vise, at de lokale diskussioner i Allinge også hænger sammen med den globale virkelighed. Og for at samle vores stemmer og sende dem til Rio – helt bogstaveligt!

Danmarks grønne førerposition?

Til trods for, at vi bryster os af visionære strategier for bæredygtig udvikling, udnytter og forurener vi fortsat vores natur og miljø i en grad, hvor naturen ikke kan genskabe sig selv. Er det hvad vi vil byde vores børn?

For nylig udsendte WWF en rapport, der placerede Danmark og danskerne på en fjerde-plads over verdens største miljøsvin. Ikke mindst i kraft af vores høje forbrug af importerede varer, der produceres under ubæredygtige forhold i u-landene. Det er ikke godt nok!

Politikerne skal tages på ordet

Regeringen har fra starten erklæret sig grønne, og erklæret vores formandskab for EU for et 'bæredygtigt formandskab'. Op til Rio +20 har både Miljøministeren, Klima- og Energiministeren og Udviklingsministeren ridset ambitiøse målsætninger op. Det skal de støttes i og holdes fast på.

Spørg din folketingspolitiker eller din lokalpolitiker her på Folkemødet 2012, hvad han eller hun vil gøre, for at Danmark ikke fortsat bidrager til ødelæggelsen af vores planet.

Og spørg også dig selv, hvad du vil gøre?

Rio +20 på Folkemødet 2012

AIDOH er på plads både i NGO-byen i Rio og på Folkemødet i Allinge Havn ved MS Anton. Med live-sendinger mellem Rio og Folkemødet hver dag, skaber vi danskernes egen event til topmødet lige her i Allinge. Vi kobler Folkemødet 2012 sammen med forhandlingerne og aktiviteterne i Rio.

Programmet

Bæredygtighedsoptoget

Optoget indtager Allinge to gange dagligt: Tor kl. 20, fre & lør kl. 12 og 17:30 og søn kl 10

Livedebat med Rio

Torsdag kl. 20:45, fredag kl. 18:15 og lørdag kl. 18:15.

MS Anton

Besøg flygtningeskibet MS Anton og klimaflygtninge: tor-søn hele dagen.

Stemmer fra Fremtidens Generationer'

Skriv/tegn dit budskab på væggen og Jens Galschiøt tager dem med til NGO-byen i Rio : tor-søn hele dagen.

'Art In Defence Of Humanism' (AIDOH) er skabt af kunstneren Jens Galschiøt.

Aktiviteterne i forbindelse med Rio +20 udføres i samarbejde med Øko-net,

FairGreenSolutions, Landsforeningen Levende Hav og med støtte fra 92-gruppen.



Denne tekst bliver lige nu uddelt til politikere, embedsmænd, lobbyister og andre interesserede i Rio. Vi håber den vil hjælpe til en holdningsændring så verdens ledere kan se ud over deres egne landes interesser i kampen for vor fælles klode.

I 1992 mødtes alverdens statsoverhoveder til FN topmøde i Rio de Janeiro. De sagde, at de ville skabe et globalt partnerskab for bæredygtig udvikling.

I dag, 20 år senere mødes de igen i Rio til FN's konference for Bæredygtig udvikling – et topmøde, der bliver kaldt Rio+20.

Dengang sagde de, at de ville skabe en verden, hvor menneskers behov blev indfriet, uden at det ødelagde livsgrundlaget for fremtidige generationer. De sagde, at de ville reducere og afskaffe ubæredygtige produktions- og forbrugsmønstre. De anerkendte, at den udviklede verden lægger det største pres på det globale miljø og derfor har det største ansvar for løsningerne.

I dag er det tydeligt, at løfterne fra Rio i 1992 er blevet brudt.

I dag ser jeg en verden, hvor lidelse og uretfærdighed forhindrer milliarder af mennesker i at leve et anstændigt liv.

- >> **Jeg ser** 1,4 milliarder mennesker leve i ekstrem fattigdom
- >> **Jeg ser** 1 milliard mennesker uden tilstrækkelig mad og 900 millioner mennesker uden rent drikkevand.
- >> **Jeg ser** 1,3 milliarder mennesker uden adgang til elektricitet
- >> **Jeg ser** at hvert tiende barn i de fattige lande ikke får uddannelse

I dag ser jeg en verden hvor mennesker skærer de grene over, som vores børn skulle sidde på.

- >> **Jeg ser** at halvdelen af den tropiske regnskov er forsvundet - og forsat ødelægges
- >> **Jeg ser** masseudryddelse af planter og dyr 100 til 1000 gange hurtigere end det naturlige
- >> **Jeg ser** 20% af verdens koralrev ødelagt og at yderligere 1% går tabt hvert år
- >> **Jeg ser** ukontrollerede klimaforandringer skabe risiko for et ufatteligt økologisk kaos

I dag ser jeg en verden på vej i den forkerte retning.

- >> **Jeg ser** en verden struktureret af profitsøgende private virksomheders interesser
- >> **Jeg ser** en herskende kultur af overforbrug blive idealiseret over hele verden
- >> **Jeg ser** udviklede lande, der dagligt fastholder deres overudnyttelse af naturressourcer og har eksporteret deres CO2 udledning til udviklingslandene
- >> **Jeg ser** ledere, der er uvillige til at tage de nødvendige foranstaltninger – i frihedens og rettighedernes navn

Vi har kun én jord, og vi er ved at miste den!

Når præsidenter og premierministre nu samles i Rio igen, må de blive enige om at bruge deres samlede magt til at redde jorden. De skal aftale at beskytte de svageste i verden ved at sætte en stopper for uretfærdighed! De skal aftale at redde fremtidens generationer ved at stoppe overudnyttelse af ressourcer! Og denne gang skal de sætte handling bag ved deres ord. Nu!

Art in Defense of Humanism (AIDOH)

Under Rio +20 konferencen lægger kunstneren Jens Galschiøts organisation AIDOH pres på verdens ledere og skaber offentlig debat med en interkontinental kunstmanifestation, der binder Folkemødet på Bornholm sammen med topmødet i Rio de Janeiro. En del af projektet inderbærer et Bæredygtighedsoptog, der vil finde sted både på Folkemødet og i Rio de Janeiro under topmødet.

Skulpturerne

Freedom to Pollute. Symboliserer konflikten mellem vores behov for utøjlet forbrug og vores bekymring for jorden. En bekymring, der burde indebære, at vi tøjler vores forbrug nu.

Klimaflygtningene fra MS Anton. Skulpturerne kobler bæredygtigheds og udvikling sammen, hvor mangel på ressourcer driver mennesker ud i fattigdom og på flugt.

In the Name of God. Skulpturen er en kommentar til den fundamentalistiske kristne kirkes forhold til familieplanlægning, der begrænser kvinders ret til at kontrollere deres egen krop og liv, og samtidig bidrager til en ubæredygtig befolkningstilvækst.

Balanceakten. Balanceakten er et symbol på den nødvendige menneskelige balanceakt for en bæredygtig udvikling. Skulpturerne er det visuelle udtryk i forbindelse med en nordisk/international kampagne for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) og FN's tiår for UBU (2005-2014).

Om kunstneren

Jens Gaschiøt, Danmark, født 1954, billedhugger. Han udfører sine store internationale kunst-eventer til forsvar af vores etiske humanistiske værdier. Han er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Galschiøts skulpturer dukker pludselig op i det offentlige rum og dermed starter performansen. De mest kendte værker er Min indre Svinehund (europæiske byer i 1993) og den 8 meter høje Skamstøtten (Hong Kong, Mexico og Brasilien). Han har et værksted med bronzestøberi og galleri i Odense. Fotos af le Jens Galschiøts skulpturer kan findes på: sculptures.aidoh.dk.